



“Het Martinuske”

St. Martinusgilde, sinds 1595, Luyksgestel.

Uitgave nr. 155, Dec 2021.

email: info@st-martinusgilde.nl www.st-martinusgilde.nl

Beste gildebroeders en gildezusters,

We zijn weer in lockdown en dus voorlopig ook geen gildeactiviteiten meer. Triest, maar het helpt niet om “te kniezen en te zeuren”. Een van de carnaval geleende term die waarschijnlijk ook niet door gaat. Gelukkig hebben wij weer kerstuitgave van “Het Martinuske” met een aantal positieve berichten, leuke en interessante verhalen van onze gildeleden. Dankjewel aan alle inzenders.

Mocht je als gildebroeder of zuster wetenswaardigheden voor ons gilde hebben, lever ze dan aan bij : martinuske@st-martinusgilde.nl .

Inhoud:

- Mededelingen van de overheid.
- In de schijnwerper: Theo van Riet
- Nestkastjes weer schoon
- Berichten van Gildeleden
- Competitie Brabants Schieten 2021-2022
- Jongerenactiviteit Klankbordgroep Jeugd Kring Kempenland
- Verjaardagen Jan t/m Mrt 2022

Mededelingen van de overheid:



***De overheid van het St. Martinusgilde
wenst alle leden,
hun familie en alle vrienden van het gilde
een gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig
Nieuwjaar.***



“Geen Gerardus zonder erwtensoep”

Weinig mensen hebben zo'n succes met hun werk als Theo van Riet met zijn traditionele erwtensoep na afloop van de Gerardus bedevaart. Theo is geboren in 1943 in Vessem. Daar waren zijn grootvader, vader en broers lid van het St Lambertusgilde. Zijn grootvader was er lange tijd hopman. Als kind kwam hij vaak bij het gilde, maar naar eigen zeggen ontbrak hem de tijd om zelf lid te worden. Vanaf zijn 14^e ging hij al werken en begon hij aan zijn slagersvakopleiding. Later gevolgd door de vakopleiding voor groenteman en kruidenier. Op zondag ging hij naar Duizel om daar te gaan dansen in zaal De Donk. Daar heeft hij Lies leren kennen en toen hij wel eens naar Luyksgestel wilde komen schijnt hij alles voorbij te zijn gereden, pas in Lommel is hij omgedraaid. Na zijn huwelijk is hij in Eersel gaan wonen en hebben ze 3 dochters

gekregen. In 1974 hebben ze in Luyksgestel hun huidige huis gebouwd. Theo werkte inmiddels bij het toenmalige vakantiepark Centerparcs. Een fijne baan, immers de meeste klanten zijn daar op vakantie en hebben altijd een goed humeur. Ook de contacten met andere klanten en leveranciers vond Theo interessant. Via Johan van der Heijden uit de Weebosch kwam Theo in contact met het St-Martinusgilde. Grote ambitie om vendelier of schutter te worden had Theo nog niet, maar in 1992 kon hij niet weigeren, toen hopman Cor in 't Veld hem vroeg om sergeant te worden. De toenmalige sergeant Toon Joosten had een bedrijfsongeval gehad en kwam in een rolstoel. Zodoende moest er een snel een opvolger komen. “De orde handhaven tijdens de mars en indien nodig daarbuiten” gaf Cor hem als opdracht mee. Goede herinneringen bewaart Theo aan de Europese gildedag 1995 in Krakau (Polen). Onze deelname met het complete gilde was een hele onderneming en werd toen door Nol Duis perfect georganiseerd. Maar ook aan Antwerpen (B) en Tours (Fr) denkt Theo graag terug. Een ander hoogtepunt is het jaarlijkse eetfestijn waar hij de afwasploeg aanstuurt. Veel en ook best zwaar werk, maar de gezelligheid en de tevreden gasten maken veel goed. Oh ja, en 20 liter erwtensoep maken is ook een best hele klus, maar dat heeft hij er graag voor over. “Zeker als ik dan aan tafel hoor dat ze het lekker vinden en nog wel een kopje lusten”.



Wil je ook iemand in de schijnwerper hebben?

Geef het door bij de redactie: martinuske@st-martinusgilde.nl

Nestkastjes weer schoon. <door Wies van Leeuwen>

Vorige week zaterdag 11 dec hebben we met tien personen de nestkastjes weer schoon gemaakt. Volgens de papieren die ik heb gezien is het zo dat ongeveer 95 procent van de hokjes bezet was geweest. Het viel wel op dat er weinig processierups nesten aanwezig waren. Of het komt door de mezen of door de vroege bestrijding door de gemeente uitgevoerd door firma Fiers, dat weet ik niet, maar de combinatie werkt wel. Ook wil ik René en Stien bedanken voor de goede catering. Wij als overheid hadden besloten om wederom met kerst iets voor de leden te doen. Afgelopen week zijn deze verrassingen huis aan huis bezorgd. We hopen dat het in de smaak is gevallen. Ik als hopman wens eenieder een vooral gezond 2022. Hou het alle recht en hopelijk in het nieuwe jaar z.s.m. weer bij elkaar. Fijne dagen. Blijf vooral gezond. **Groeten, Wies van Leeuwen.**

Berichten van Gildeleden:



Wij, wensen alle gildebroeders en gildezusters en hun naasten fijne kerstdagen en een goed nieuw jaar, waarin we hopen dat de goede momenten de boventoon zullen gaan voeren.

P.s. en ook voor de meesjes een goed nieuwjaar met een goede broed in hun schone nestkastjes.

Frans, Marijn en Karin,



Ik wens jullie allemaal een gelukkig en gezond nieuwjaar en hopen op betere tijden, dat we weer samen kunnen zijn. Fijne Feestdagen. **Groetjes Cisca** 🎄

Wij sturen jullie een hele warme kerstknuffel. En wensen jullie fijne gezellige feestdagen. En voor het nieuwe jaar gezondheid, liefde en geluk. Een stukje geluk dat ons heel erg ontroerde willen we graag alvast met jullie delen. Wij worden Opa en Oma ! **Groetjes André en Maria**



Hallo beste gildebroeders en gildezusters, Hier een berichtje van het stadsdeel Westerhoven. Ik denk dat iedereen zo'n beetje klaar is met corona, maar het ziet er naar uit dat covid 19 ook zijn stempel zal drukken op 2022. Om die reden blijven wij maar in onze eigen bubbel, uitziende naar de boosterprik. Om deze boosterprik te bemachtigen hebben we de afweging van snel ieder voor zich (via internet), of toch maar geduldig wachten op uitnodiging van de GGD, en dan samen telefonisch een afspraak maken. Wij kiezen toch voor het laatste. Door de verhalen van deze en genen krijgt het geheel wel

iets van een chaos. Bij deze willen wij ieder (vanuit de bubbel) prettige kerstdagen, en een gelukkig nieuwjaar toewensen, en hopen dat we later in 2022 weer wat normaler kunnen leven. Het ga je goed !!! **Groeten van Piet en Maria van Eijck.**

Competitie Brabants Schieten 2021-2022 <door Frank van Leeuwen>

Jazeker de schutters zijn weer een aantal zondagen op pad geweest om te strijden in de competitie Brabants schieten. Op zondag 17 oktober 2021 is weer een nieuwe competitie van start gegaan. We zijn daar vertegenwoordigt door 6 schutters van het Gilde Sint Martinus uit Luyksgestel. We hebben in deze competitie toch nog wel een eer hoog te houden dus er zal weer heel goed geschoten moeten worden door de schutters. Zoals gezegd was de start op 17-10-2021 in Knegsel. Daar behaalde Frank van Leeuwen de 1^e dagprijs en Henk Janssens de 3^e dagprijs. Op 7 november was Vesseem aan de beurt. We hebben daar Johan Huibers geholpen deze wedstrijd te kunnen verzorgen en niet alleen met schieten. Wies en Lisette hartelijk dank voor de hulp. Mika Wijckmans won de 2^e dagprijs in Vesseem. Op zondag 21 november werd er in Lommel gestreden maar is er door de schutters uit Luyksgestel ging dagprijs gewonnen. Noud Verspeek heeft nog wel even mee gestreden maar viel helaas buiten de prijzen. Toen was op 12 december Eersel aan de beurt. Maar helaas vanwege de aangescherpte Corona regels durfde men het toch niet aan om deze zondag te schieten in Eersel. Dus wachten we af wanneer we in 2022 weer verder mogen met de competitie. Na Eersel komt Schaft, Luyksgestel, en tenslotte Leende. Beste gildebroeders en zusters fijne gezellige feestdagen gewenst, maar vooral weer een gezond 2022. **Groeten van Frank van Leeuwen.**

Jongerenactiviteit Klankbordgroep Jeugd Kring Kempenland

Hey jij daar? ,Mis jij ook de gezellige activiteiten rondom het gilde? De Klankbordgroep Jeugd heeft iets leuks bedacht! Door de corona kunnen we helaas niet bij elkaar komen, maar gelukkig kunnen we wel online bij elkaar komen. Ons doel is dat er zoveel mogelijk mensen mee mogen doen die iets met het gilde te maken hebben! Met Online met MS Teams, Woensdagavond 29 december 2021, Vanaf 19.30 uur inloggen, 20.00 uur start **1e onderdeel**. Dress code: Foute kerstkleiding. Heb je er al zin? Meld je snel aan! Dit kan je doen door ons een privé berichtje te sturen naar dit nummer: 06 57638722 of te mailen naar klankbordgroep-kempenland@hotmail.com. In het privé berichtje moet je het volgende vermelden: - Naam - E-mail adres Met deze informatie kunnen we jullie een mailtje sturen en toevoegen aan een MS Teams meeting. Wij hebben er al super veel zin in om jullie allemaal weer eens te zien. Hopelijk jullie ook en zien we de inschrijvingen binnen stromen!



Verjaardagskalender 2022

Januari	Februari	Maart
4 Stien Das	1 Pauline van de Berg	14 Marijn Schippers
10 Thea van Hoof	16 Karin Moonen	17 Chris Wijckmans
25 Luc Buyens	19 Hennie van Lent	25 Frans Schippers
	19 Frank Houben	

Het Martinuske” wenst u:

Een gezellig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar

