



“Het Martinuske”

St. Martinusgilde, sinds 1595, Luyksgestel.

Uitgave nr. 154, 1 oktober 2021.

email: info@st-martinusgilde.nl www.st-martinusgilde.nl

Beste gildebroeders en gildezusters,

Heerlijk zo'n ouderwets "na-zomertje". Dat hebben we toch maar mooi gehad. We hebben het ook wel verdiend na alle ontberingen van de laatste tijd. Inmiddels is de herfst al weer ingetreden en het is bijzonder fijn dat op verschillende plaatsen al weer gildeactiviteiten georganiseerd kunnen worden. Ook de Gerardus bedevaart op de Weebosch gaat gelukkig weer door. Voor ons zelfs met de traditionele erwtensoepp na afloop. In dit Martinuske zullen we ook verslag doen van enkele voorbije activiteiten. Mocht je wetenswaardigheden voor ons gilde hebben, lever ze dan aan bij : martinuske@st-martinusgilde.nl .

Inhoud:

- Mededelingen van de overheid.
- Jubilarissenviering
- Familiedag St.Martinusgilde
- Overlijden Jan Heuveling
- Bierpresentatie "Doar hedde de Guld" van brouwerij Grensgeval
- Federatie Toernooi Lieshout
- Restant Jaarprogramma 2021
- Afkampen en prijsuitreiking Brabants Schieten 2019-2020
- Bericht voor de schutters
- Verjaardagen Okt t/m Dec 2021

Mededelingen van de overheid:

- **De Gerardus Bedevaart 2021** op de Weebosch vindt plaats op 10 oktober. We verzamelen om 10:30 uur bij gemeenschapshuis 't Sand op de Weebosch. Daarna zullen we gezamenlijk met de andere Bergeijkse gilden opmarcheren naar het processiepark. Na afloop is er in het gildehuis koffie, broodjes en uiteraard Theo's heerlijke erwtensoepp.
- Vanaf 25 september gelden nieuwe coronamaatregelen voor de horeca en dus ook voor het gildehuis. Toegang kan alleen met een coronatoegangsbewijs. Een coronatoegangsbewijs krijg je als je volledig bent gevaccineerd, met een geldig herstellbewijs of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Dit kan met Qr code op de corona-checkapp op een smartphone of met een uitgeprinte versie. De 1,5 meter maatregel is vervallen, de locatie mag weer voor de 100% gebruikt worden als iedereen een stoel heeft, in andere gevallen 75%.
- De schietwedstrijd, gepland op 7 november, is afgelast.

Jubilarissenviering, zaterdag 17 juli 2021.

Met alle corona beperkingen van het afgelopen jaar was het absoluut niet mogelijk om een normaal gildejaar te hebben. Toen we dit jaar weer enigszins de gelegenheid kregen hebben we als eerste de uitgestelde viering voor onze jubilarissen op het gildeprogramma gezet. De voorzitter van Kring Kempenland Roeland van Hooff en district raadsheer Henk Vrenken waren hiervoor speciaal naar het Luyksgestelse gildehuis gekomen.



Martien van de Sterren (88) is 40 jaar bij het gilde. Een trotse gildebroeder die zijn grootse wens al in vervulling zag gaan. Hij wilde heel graag het baldakijn dragen tijdens de sacramentsprocessie. Martien is ondanks zijn hoge leeftijd vaak aanwezig bij activiteiten, kijkt graag de kat uit de boom en komt dan met zijn gevatte uitspraken. Hij houdt van de gezellige sfeer bij het gilde en maakt daarbij graag een praatje. Het Koningsschieten is een van zijn favoriete activiteiten. Hij hoopt nog vaak van de partij te kunnen zijn. Hij ontving een kringonderscheiding uit handen van districtsraadsheer Henk Vrenken.

Jan Houbraken (77) is ook 40 jaar bij het gilde. Als landbouwer kon Jan met zijn ervaring bij veel gildegesprekken verassend uit de hoek komen. Zijn mening werd zeer op prijs gesteld. Jan had vele jaren samen met zijn vrouw een prachtig bedrijf. Als het enigszins mogelijk was en het werk het toeliet, dan was Jan bij de gildeactiviteiten aanwezig. Hij functioneert graag op de achtergrond maar als de handen uit de mouwen moesten worden gestoken dan was hij van de partij. Jan kijkt met veel genoegen terug op zijn gildeleven, maar de reis naar Tour (Fr) in 2016 - de stad van onze patroonheilige Sint Martinus- om daar deel te nemen aan de stadsfeesten zijn onvergetelijk voor hem. Jan heeft de laatste jaren te maken met lichamelijke ongemakken en dat maakt het moeilijk om bij de activiteiten aanwezig te zijn. Jan heeft een grote bijdrage gehad in de ontwikkeling van het gilde St-Martinus Luyksgestel. Hij ontving dan ook een kringonderscheiding uit handen van district raadsheer Henk Vrenken.



Henk Janssens (67) is 25 jaar bij het gilde. Hopman Wies van Leeuwen heeft naar eigen zeggen 10 jaar geprobeerd om Henk bij het gilde te krijgen en dat is hem uiteindelijk ook gelukt. Henk is vendelier geworden. Het komt niet zo heel vaak voor dat iemand zich in korte tijd het vendelen zo meester maakt als dat Henk dat deed. Het werd zijn passie en zelfs zo dat hij bij het Bergeijkse St. Jorisgilde vendeliers ging opleiden. Henk is een actief en verdienstelijk schutter en sinds enkele jaren ook schuttersleider geworden. Wie op het eefstijn is geweest heeft gezien dat hij een roeping als gerant-kelner heeft misgelopen. Moeiteloos manoeuvreert hij met volle borden tussen de vele aanwezige gasten door. Henk heeft typisch zo'n paar schouders waar het St. Martinusgilde graag op steunt.

We hopen dat nog heel lang te mogen doen. Hij ontving uit handen van Hopman Wies van Leeuwen de zilveren St. Martinus speld. In het mooie zonnige weer werd onder begeleiding van tamboers Karin en Frank en bazuinblazer Jan Paul met vendeliers Kees en Frans de welverdiende vendelgroet gebracht. Na de felicitatie kon, in aanwezigheid van familie van de jubilarissen, met een heerlijk koud-warm buffet de viering worden afgesloten.

Familiedag St. Martinusgilde met trotse winnaars van de schietwedstrijd.



Op 4 juli 2021 waren ondanks de twijfelachtige weersomstandigheden toch de nodige gildeleden aanwezig op het schietterrein aan de Postelscheheideweg. Buienradar voorspelde een “flink-nat-pak” en dan is zelfs een leuke fietstocht niet meer zo aantrekkelijk. Besloten werd om niet te gaan fietsen maar wel, “onder moeders paraplu”, de traditionele schietwedstrijd “De Ellenteut” en “De Turfschipper” te houden. Er kwamen deze keer alleen maar echte schutters aan te pas. René Hoeks wist zijn reputatie hoog te

houden en won “De Ellenteut”. Piet van Eijck was in de vorm van zijn leven, greep een niet te missen kans en won “De Turfschipper”. De dameswedstrijd kon door de aanhoudende regen niet geschoten worden en Anneke der Kinderen had het geluk aan haar zijde toen er om deze laatste prijs geloot moest worden. Bij het gildehuis is de dag daarna gezellig afgesloten met een goed verzorgde overheerlijke BBQ. Dank aan de organisatie!

Overlijden Jan Heuveling.

Op 1 augustus 2021 bereikte ons het droevige overlijdensbericht van Jan Heuveling, voormalig buurman van ons gildehuis. Jan en zijn vrouw Cor waren fijne burens die erg betrokken waren bij ons gilde. Er waren maar weinig activiteiten waarbij zij niet aanwezig waren. Met liefde verzorgde Jan de bloemen op tafel bij het eetfestijn, die hij speciaal hiervoor in zijn tuin kweekte. Zo was ook de traditionele erwtensop na de Gerardus bedevaart voorzien van prei en selderij uit zijn vakkundig verzorgde moestuin. Jan was wat je noemt “een echte gildevriend”, hij hield een oogje in het zeil bij ons gildehuis en controleerde regelmatig of de deuren goed afgesloten waren. We zullen hem zeker missen. Wij wensen zijn vrouw Cor, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Met een ruime vertegenwoordiging van ons gilde konden we op 5 augustus 2021 aanwezig zijn bij een mooie en indrukwekkende afscheidsdienst in het crematorium te Lommel (B).

Namens de Overheid van het St-Martinusgilde, Hopman Wies van Leeuwen.

Dankwoord van de Familie Heuveling.

Graag willen wij het St. Martinusgilde hartelijk danken voor hun aanwezigheid bij de uitvaartdienst van mijn overleden echtgenoot Jan Heuveling. Jullie eervolle aanwezigheid in gilde uniform is door ons erg op prijs gesteld en ons mede tot steun geweest.

Met vriendelijke groeten, Cor Heuveling-Kuijpers en familie.

Bierpresentatie Brouwerij Grensgeval met trippel "Daor Hedde De Guld".

In Luyksgestel hebben we ook een brouwerij, heel toepasselijk "Grensgeval" genaamd. En sinds kort wordt er bier gebrouwen met evenzeer voor ons toepasselijke naam "Daor hedde de Guld". Naar eigen zeggen van de brouwer is dit een heerlijke Belgische stijl trippel met een hint van gerookte Wildhogs Chipotle peper met 8% alcohol.

De brouwer, Rick Groenen, wilde dit bier graag in bijzijn van het St-Martinusgilde "dopen". Woensdagavond 1 september was een grote groep leden en uiteraard de brouwers in het gildehuis verzameld. Na een korte uitleg van de brouwers over het ontstaan van het bier en het bedenken van de naam konden we voorzichtig aan het proeven beginnen. Het bier is een goed drinkende trippel, beetje kruidig van smaak, maar zeker goed bekomend. Het bleek een uitstekend "brouwsel" om gesprekken op gang te brengen en met het nodige volume op gang te houden. De overheid van St. Martinusgilde wilde expliciet benadrukken dat ondanks dat gildes vaak gezien worden als verenigingen waar drank rijkelijk vloeit, wij ons daarin absoluut niet in herkennen. Daarentegen hebben wij wel een gepaste trots dat de brouwers het bier naar ons vernoemd hebben en het op deze plek in ons midden wilden presenteren.



Restant Jaarprogramma 2021,



- 10 okt 2021 Gerardus Bedevaart op de Weebosch.
- 13 nov 2021 St.Maarten Lampionnenoptocht (onder voorbehoud)
- 14 nov 2021 Gildemis en viering patroonheilige
- 15 nov 2021 Najaarsvergadering
- 20 nov 2021 Teeravond

Federatie toernooi Lieshout ,19 september 2021 <Door Wies van Leeuwen>



Het was een uitgelezen mooie zondag om dit keer samen met Dré en Maria Gehoel een bezoek te brengen aan het Federatie toernooi te Lieshout. Sowieso leuk, maar nu speciaal omdat onze standaardruiter Maartje van Gerwen deelnam. Een uitgelezen kans om haar te supporteren. Maartje was vandaag voor het eerst met het paard Lies op toernooi. Paard Guus kampt met blessures. Het ging boven verwachting goed. Ze hebben samen een goede proef gereden. Uiteindelijk eindigde

ze als vierde. Daarna werden ze gevraagd of ze meededen aan het ringsteken. Van een beetje sensatie is Maartje niet vies en daar kon ze zich lekker uitleven, wat uiteindelijk een gedeelde tweede plaats opleverde. Toch een zeer mooi resultaat dat mede tot stand is gekomen dankzij de voorbereiding van Frans en Karin. Dankjewel daarvoor.

Afkampen en prijsuitreiking Brabants Schieten 2019-2020 <Door Frank van Leeuwen>

Op zondag 26 sep 2021 was het dan eindelijk de laatste competitie dag voor seizoen 2019-2020 "Brabants Schieten" te Schaft. Ja jullie lezen het goed, bijna anderhalf jaar later. Deze wedstrijd zou namelijk gehouden worden op 29 maart 2020. De oorzaak is natuurlijk de Covid 19 pandemie of te wel de corona perikelen. Maar gelukkig zijn we nu zover dat er weer van alles mogelijk is, ook al is het nog niet terug bij het oude. Dus afgelopen zondag weer een competitiedag "Brabants" gevolgd door de afkamp van de schutters met een gelijk aantal punten. De schutters uit Luyksgestel waren ook weer goed vertegenwoordigd. Nadat alle deelnemers hun 6 punten hadden proberen te schieten, bleven er slechts 6 schutters over die gingen strijden om de dagprijs. Noud Verspeek en Mika Wijckmans waren daarbij. Na 4 kampronden eindigde Mika Wijckmans als 3^e en won daarmee een mooie tas met boodschappen. Om de eindscore van de individuele competitie op te kunnen maken diende nog een 3 tal schutters te kampen om plaats 3. Dat waren Twan van Laarhoven, Peter Bax en Frank van Leeuwen. Twan van Laarhoven was uiteindelijk het sterkst. Peter Bax werd 4^e en Frank van Leeuwen 5^e. De 1^e plaats ging naar Mark de Werdt, 2^e werd Nick Jansen. Bij de viertallen hoefde niet gekampt te worden en ging de 1^e prijs naar het Sint Martinusgilde uit Luyksgestel met Noud Verspeek, Henk Janssens, JanPaul Zwegers en Frank van Leeuwen. Tevens is in Schaft het Piet Bax wisselschild op de puist verschoten. Na 2 ronden met wipmunitie en bijna 1 ronde met puistmunitie was er een nieuwe trotse bezitter van het wisselschild, n.l. Mika Wijckmans. Peter Bax heeft het wisselschild met trots overhandigd aan Mika. Peter sprak ook een woordje van dank aan iedereen die samen met Piet Bax het Brabants schieten opgezet hebben. "Onze pa (Piet Bax) heeft het niet alleen gedaan, maar het is een gezamenlijk initiatief geweest van schutters die een wapen wilde kopen en ook wilde luisteren naar de adviezen van hem en er gezamenlijk een mooie nieuwe schietdiscipline van te maken". 17 Oktober start er weer een nieuwe competitie Brabants seizoen 2021-2022 in Knegsel.



Bericht voor onze schutters:

NBFS TOERNOOI GEWEERSCHIETEN 10 OKTOBER 2021 te Nuenen.

De jaarlijkse federatieve schietwedstrijd gaat door, dit jaar op zondag 10 oktober bij het St. Antoniuschut in Nuenen-Eeneind. Vandaar deze oproep tot deelname. De wedstrijd wordt in zijn geheel buiten georganiseerd op het schietterrein aan de Mulakkers 23 te Nuenen. Er gelden dezelfde coronaregels als bij sportwedstrijden. In bijzondere gevallen moet er gecontroleerd worden. Daarom vragen wij u uw identiteitsbewijs en coronacheck QR-code mee te nemen.



Verjaardagskalender 2021

Oktober	November	December
19 JanPaul Zwegers (57)	12 Theo van Riet (78)	2 René Das (78)
28 Carla Willems (67)	12 Martien van der Sterren (89)	16 Maartje van Gerwen (24)
	19 Dora Winters (85)	
	28 Myranda Sagaert (43)	
	29 René Hoeks (74)	

Welkom in het gildehuis is op woensdagavond!



Gildeleden en niet-gildeleden zijn welkom. De koffie is klaar en er kan gekaart worden of een ander spel gespeeld worden. Bij goed weer natuurlijk ook Jeu de Boules!



Op zondagmorgen wordt er weer geschoten!

Elke zondagmorgen kan er tussen 10:30 uur 13:30 uur weer geschoten worden op het schietterrein "De Bronzen Toppen" aan de Postelscheheideweg .Kom gerust eens kijken, koffie drinken of probeer je schiettalent. Je bent sowieso van harte welkom!