



“Het Martinuske”

St. Martinusgilde, sinds 1595, Luyksgestel.

Uitgave nr. 153, 18 Juni 2021.

email: info@st-martinusgilde.nl www.st-martinusgilde.nl

Beste gildebroeders en gildezusters,

Het is volop zomer en je zou bijna alle ellende van de afgelopen tijd vergeten. Heel begrijpelijk, het gaat onmiskenbaar de goede kant op. Het vaccinatietempo is behoorlijk verbeterd. Velen hebben hun 2 prikken al gehad of hebben afspraken hiervoor in hun agenda staan en voor sommigen is mogelijk al een 3^e prik in aantocht. Daarmee kunnen we langzaam ook weer kleur gaan geven aan ons gildeleven. Onze Gilde Overheid durft het zelfs aan om een voorlopig jaarprogramma voor het resterende deel van 2021 te maken. Ze gaan ook, zij het met in achtname van de regelgeving, alsnog enkele uitgestelde festiviteiten organiseren. We gaan weer veel blije gezichten zien.

Mocht je als gildebroeder of zuster wetenswaardigheden voor ons gilde hebben, lever ze dan aan bij: martinuske@st-martinusgilde.nl.

Inhoud:

- Mededelingen van de overheid.
- Jubilarissen
- Familiedag St.Martinusgilde
- Voorlopig jaarprogramma 2021
- In de schijnwerper: Jan van Hout
- Interessant interview Tony Vaessen
- Verjaardagen Jul t/m Sep 2021

Mededelingen van de overheid:

- Het **Koningsschieten** wordt verplaatst naar 2022, om in lijn te blijven met de traditie. De huidige koning blijft dus 4 jaar aan, echter het wordt aangerekend als 1 keer koning geschoten met betrekking tot het mogelijke Keizerschap.
- Het **Eestfestijn van September 2021** wordt dit jaar niet gehouden. Het risico dat door de drukte de regelgeving met betrekking tot corona niet kan worden nageleefd is aanwezig.
- Gildeleden die de contributie 2021 per bank willen betalen, kunnen dit doen op rekening nummer **NL 46 RABO 0130 6926 62** t.n.v. **St. Martinusgilde Luyksgestel**, onder vermelding van “Contributie 2021” en de naam van het betreffende gilde lid. Hartelijk dank aan diegene die al – handmatig of per automatische overschrijving - betaald hebben.

Jubilarissenviering

Van uitstel komt gelukkig geen afstel, dus gaan we op zaterdag 17 juli 2021 de volgende jubilarissen huldigen:

Henk Janssens, 25 jaar lid,
Jan Houbraken, 40 jaar lid,
Martien van de Sterren, 40 jaar lid.

We verzamelen om 14:00 uur, in gildekostuum, in het gildehuis. Na koffie en gebak zullen we omstreeks 14:45 uur aanvangen met de plechtigheden. Kringvoorzitter Roelant van Hoof en districtsraadsheer Henk Vrenken zullen o.a. hierbij aanwezig zijn. Om 17:30 uur zal een koud/warm buffet worden geopend. Om hiervoor het aantal gasten te kunnen inschatten worden de gildeleden uitdrukkelijk gevraagd zich uiterlijk 14 juli 2021 aan te melden bij Wies van Leeuwen.

Familiedag St. Martinusgilde.

Op 4 juli 2021 verzamelen we om 13:00 uur op het schietterrein. Daar zullen we eerst de traditionele schietwedstrijd "De Ellenteut" en "De Turfschipper" houden. Omstreeks 14:00 uur vertrekken we voor een fietstocht van ongeveer 30 km. Met een tussenstop zullen we omstreeks 17:30 uur bij het Gildehuis aankomen. Daar zal om 18:00 uur de BBQ (barbecue) beginnen. De kosten voor deelname zijn € 10 p.p. We denken met dit mooie programma een leuke "Corona-doorstart" te kunnen maken en hopen uiteraard op een grote opkomst. Wil je aub de organisatie een handje helpen door je, uiterlijk 1 juli 2021, aan te melden bij Wies van Leeuwen.

Voorlopig Jaarprogramma 2021,

Het jaarprogramma is opgesteld onder voorbehoud dat de (toegezegde) versoepelingen in het coronabeleid van kracht zijn en dat ook zullen blijven.

- 3 Jul 2021 Familiedag van het St. Martinusgilde (Fietstocht/ Schieten/ Barbecue).
- 17 Jul 2021 Jubilarissen huldiging in het Gildehuis
- 10 okt 2021 Gerardus bedevaart op de Weebosch.
- 7 nov 2021, Schietwedstrijd Luyksgestel.
- 13 nov 2021 St.Maarten Lampionnenoptocht.
- 14 nov 2021 Gildemis/viering patroonheilige met voltallig gilde of met een delegatie.
- 15 nov 2021 Najaarsvergadering
- 20 nov 2021 Teeravond



In de schijnwerper: Jan van Hout

Het was een mooie zomerochtend toen de redacteur van het Martinuske onze vaandeldrager Jan van Hout ging opzoeken op de Weebosch. “Waar gaan we het eigenlijk over hebben?” wilde Jan weten bij het maken van de afspraak. Waarschijnlijk in twijfel of hij wel voldoende gesprekstof had, iets wat volgens de redactie nog nooit voorgekomen is. Jan (72) geboren in Veldhoven ontmoette zijn Mia afkomstig uit de Weebosch in een Valkenswaardse dancing en ging daarna ook op de Weebosch wonen. Jan is van vele markten thuis, heeft 2 huizen gebouwd, maar is vrachtwagenchauffeur in hart en nieren. Hij reeds soms met vrachtwagencombinaties van maar liefst 50 ton. Ook paarden zijn een liefhebberij van Jan, vroeger al. Hij herinnert zich hoe hij zijn opa met een borrel teveel op

moest gaan halen en daarvoor zijn paard voor een sjees spande. Het kon dan niet hard genoeg gaan, waarbij opa's hoed langs de weg kwam te liggen. Het gildeleven was hem niet onbekend. Zijn grootvader en vader waren beide lid van het Veldhovense Lambertusgilde. Zijn jonger broer Eric is daar nu Hopman. De schutsboom stond bij hen in de straat en als kind raapte hij bij het Koningschieten de neergeschoten vogel bij elkaar, uiteraard met een paar centen als beloning. Ben Roosendaal, overleden gildebroeder en broer van Stien, was een collega van Jan en legde in 1982 het contact met het St-Martinusgilde. In “De 3 Linden” waar het gilde toen thuis was, werd hij aangeboden met 2 bruine bonen. “Ik zou nou nog willen weten, wie dat waren” lacht Jan. “Ik was een redelijke schutter, maar geen groot talent” Hopman Cor in “t Veld had een vaandeldrager nodig en ik wilde dat wel een keer doen; en ik ben het blijven doen!. Jan is een trotse gildeboeder die erg kan genieten van de traditionele gilde evenementen zoals de kringgildedagen en het Koningschieten. Geweldig om al die gildemensen weer te zien, een praatje te maken en uiteraard een biertje te drinken. Het hoofdvaandel dragen en alles wat daarbij komt kijken heeft hij van Wies van Leeuwen geleerd. “Ja, je staat toch bij zo'n burgemeester of pastoor boven zijn hoofd te zwaaien, dat moet wel een beetje waardig gebeuren. Ik vind het een eer om het vaandel in de kerk, en ook bij dodenherdenking te mogen dragen. Maar gelukkig hoef ik nu geen uur lang meer te blijven staan met het vaandel”, zoals de vroegere hopman Cor in 't Veld dat van hem vroeg. Met veel plezier denkt hij terug aan de reis naar Tours (Fr) in 2016 waar hij de Franse burgemeester aan tafel vroeg en tijdens de optocht door verschillende dames gekust werd. Jan hoopt dat het gilde nog lang met deze gebruiken door mag gaan. “En als de kerk in Luyksgestel onverhoopt zou moeten sluiten, dan gaan we toch naar de Gerarduskerk op de Weebosch. Niet alles hebben we in de hand, maar er zullen wel nieuwe leden bij ons gilde moeten komen. Het kan, dat zien wel aan onze vrienden uit Lommel en die schieten ook nog eens heel erg goed.”



Wil je ook iemand in de schijnwerper hebben?

Geeft het door bij de redactie: martinuske@st-martinusgilde.nl

Interview Tony Vaessen:

Met : Fons van de Mulder Gildebroeder van het Sint-Jorisgilde Reusel.

Te zien op <https://youtu.be/9U-QUBaVPr8>

Veel kijkplezier, Houdoegoe, Tony Vaessen



Verjaardagskalender 2021

Juli	Augustus	September
9 Maria van Eijck (67)	7 Joke van de Heiden (80)	12 Paulus van de Berg (69)
29 Kees Hoeks (54)	13 Andre Gehoel (68)	
	25 Piet van Eijck (67)	
	27 Henk Janssens (67)	

Het gildehuis is weer open op woensdagavond!



Het gildehuis is weer geopend voor gildeleden, vanaf 30 juni 2021 ook weer voor niet-gildeleden en dan kan er ook weer gekaart en gespeeld worden.



Op zondagmorgen wordt er weer geschoten!

Elke zondagmorgen kan er tussen 10:30 uur 13:30 uur weer geschoten worden op het schietterrein "De Bronzen Toppen" aan de Postelscheheideweg .Kom gerust eens kijken, koffie drinken of probeer je schiettalent. Je bent sowieso van harte welkom!