



# “Het Martinuske”

St. Martinusgilde, sinds 1595, Luyksgestel.

Uitgave nr. 151, Dec 2020.

email: [info@st-martinusgilde.nl](mailto:info@st-martinusgilde.nl) [www.st-martinusgilde.nl](http://www.st-martinusgilde.nl)

---

## Beste gildebroeders en gildezusters,

Deze speciale kerstuitgave heeft gelukkig weer een aantal positieve berichten, leuke en interessante verhalen van onze gildeleden. Dankjewel aan alle inzenders. Ook plaatsen we de lezing van onze Deken Schrijver tijdens de Gildemis omdat vanwege de Corona maatregelen slechts een beperkt aantal leden aanwezig konden zijn.

Mocht je als gildebroeder of zuster wetenswaardigheden voor ons gilde hebben, lever ze dan aan bij : [martinuske@st-martinusgilde.nl](mailto:martinuske@st-martinusgilde.nl) .

## Inhoud:

- Mededelingen van de overheid.
- Berichten van Gildeleden
- Uitstel Europees Koningschieten Deinze (B)
- Lezing Deken Schrijver tijdens de Gildemis op 8 nov 2020.
- Mezenkasten monitoring Luyksgestel
- Verjaardagen Jan t/m Mrt 2021

## Mededelingen van de overheid:



Een lichtje in deze donkere tijd  
iets wat warmte geeft en je hart verblijdt

Thuisgevoel, we missen elkaar  
We gedenken het afgelopen jaar

We wachten op een goed bericht  
Eindelijk, verlossing komt in zicht

De kerstboom staat en de haard is aan  
Laten we snel naar 2021 gaan

**De overheid van het St. Martinusgilde wenst alle leden, hun familie en alle vrienden van het gilde een gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar.**

## Berichten van Gildeleden:

### Familie Schippers-Moonen:



Er is veel veranderd sinds de laatste keer dat we elkaar zagen. Op 21 oktober is na een heel kort ziekbed (schoon)moeder overleden. Het werken is voor ons beiden gewoon doorgegaan. Frans is een kraamkamer aan het realiseren voor ons Lies en haar veulen, welke ze in het voorjaar verwacht. Ik ben de afgelopen maanden mee wezen heideschonen. Dit is een jaarlijks terugkerende activiteit, waar we met +/- 10 vrijwilligers op zaterdagochtend het zicht in de Malpie open houden door de vliegdennen en de berken te rooien. Nu ben ik aan het haken en puzzelen. En zijn we aan het zorgen voor de kachel waarmee wij ons huisje verwarmen. We zien de kinderen gelukkig nog regelmatig corona-prooved. We zijn allemaal nog vrij van corona (of ongemerkt gebleven). Nu is het weer tijd om uit te kijken naar een pup. Het liefst een Engelse Springer Spaniël, hetzelfde ras als dat we hadden. Maar ook in andere middelgrote hondenrassen, welke buiten levendig zijn en binnen rustig, zijn we geïnteresseerd. Als het maar een teefje is. Als iemand van jullie ergens een (aankomend)nestje heeft of weet dan horen wij dat graag! We missen het gilde wel en hopen iedereen weer gezond en wel zo spoedig mogelijk te weer zien. Voor iedereen een goed 2021! Groetjes van Frans en Karin.

### Familie Wijckmans:

Hoi beste gildebreders en zusters, Wij hopen van harte dat iedereen van jullie gezond en wel deze vervelende periode door komt. Wat ons betreft gaat er veel veranderd worden in de toekomst. Mika studeert af eind juni en gaat begin september nog even naar Noorwegen om zijn hartje op te halen tijdens het vissen. Myranda zit nog steeds in een moeilijke situatie i.v.m. het hoedenrecht van haar kindjes want haar ex-partner maakt zich schuldig aan ouderverstoting, waardoor ze haar kinderen nog steeds niet kan zien. We hopen natuurlijk dat er hier spoedig veranderingen in komt en we hebben daarvoor ook gerechtelijke stappen ondernomen. Ikzelf ga helaas en met veel pijn in het hart een klein stapje moeten terug zetten in het gildeleven, aangezien ik sinds kort een managersfunctie heb gekregen in een grote betonfirma waar ik sinds kort ben tewerkgesteld. Dit is spijtig genoeg geen 9 tot 5 job en kan daarom ook minder aanwezig gaan zijn op de gilde. "Voilà", zoals ze bij ons zeggen, ik hoop dat dit jullie een beetje up-to-date brengt en hopelijk tot snel, want we missen toch die sympathieke bende over de grens. Groetjes Mika, Myranda en Chris.

### Ciska Antonis

Beste Gilde vrienden.

Als we wandelen en lopen door de bladeren,  
hoor je de bomen kraken.

Hoor je de vogels zingen,  
en zie je de bladeren dwarrelen.

Zie je mooie kleuren om je heen

Het is het einde van het jaar

Ze wachten op een mooi nieuwjaar.

En dat hopen wij ook.

Voor de bomen en de vogels,  
en alles wat leeft,

Dat wens ik ook voor alle mensen om mij heen,

Een goed uiteinde,

En een gezond en Gelukkig Nieuwjaar.

Groeten, Ciska.

## Martien van der Sterren



Beste gildebroeders en -zusters, graag wil ik jullie even te woord staan via dit blaadje wat toevallig ook nog mijn naam draagt. Terugkijkend op het afgelopen jaar valt er net als bij de meesten mensen het nodige aan tegenvallers te verwerken. Ik ben na een operatie in het ziekenhuis in een behandeltraject met kuren gekomen. Door de corona heeft dit ook meer tijd gekost dan oorspronkelijk gepland. Maar vooralsnog met een goed resultaat. Minder leuk was het overlijden van mijn zus in april. Een trieste uitvaart met handjevol mensen. In juni overleed een vriendin die ik al 35 jaar kende. Gelukkig hebben we wel met enkele gasten mijn 88<sup>e</sup> verjaardag kunnen vieren. Dit jaar ben ik ook 40 jaar bij het gilde, een mooi jubileum waar ik trots op ben. Ik weet nog dat ik samen met

Louis Smets en Frans Joosten lid ben geworden. Voor schutter ben ik niet in de wieg gelegd, maar ik was heel content dat ik het baldakijn mee mocht dragen tijdens de Sacramentsprocessie. Ik hoop dat we volgend jaar alsnog samen het jubileum kunnen vieren en dat alle gildeactiviteiten weer opgestart kunnen worden. Verder wil ik jullie allemaal en jullie naasten een fijne kerstmis en in alle opzichten een voorspoedig nieuwjaar toewensen. Groeten van Martien van der Sterren.

## Familie Willems

Hallo iedereen, Op de eerste plaats wil ik iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021 wensen. Men vroeg ons wat te vertellen over wat ons bezig houdt in deze tweede lock-down. Hier is het heel rustig want bezoek mogen wij niet veel ontvangen in België. Een persoon mag binnen komen, en wandelen mag je met vier personen.

Dus komt meestal een dochter met haar kinderen binnen wandelen.

Gelukkig is de grens wel open, wat bij de eerste lock down niet was en mogen daar 3 personen uitgenodigd worden. Dus Pierre en ik gaan regelmatig de grens over want 3 van onze 4 kinderen wonen in Nederland. Vervelen doen wij ons niet want de mama's en papa's van onze kleinkinderen werken allemaal thuis of in hun zaak. En dan kun je geen peuters en baby's gebruiken dus wij passen veel op. Op maandag en dinsdag zijn: Vive 3 jaar, Xemm 5 maanden en Alyssa 7 maanden bij ons. De hele dag luiers verschonen en flesjes geven.

Pierre werkt net als in de eerste lock-down gezellig in zijn kantoor boven en komt alleen om koffie te halen of tussen de middag te eten naar beneden. Jammer dat we de Sint niet met

z'n alle samen hebben kunnen vieren. Maar Piet heeft bij iedereen iets aan de deur gezet. Ook heb ik een nieuwe hobby ontdekt, "diamant painting." Dit zijn hele kleine vierkantjes of rondjes die je op een ondergrondje plakt. Met de kerst ligt er voor ieder kindje een eigen foto onder de kerstboom. Pierre en ik vieren kerst net zoals zoveel mensen met z'n tweeën. Hopelijk volgend jaar weer met z'n allen.

En zijn we deze rare vreemde tijd snel vergeten. Blijf gezond en veel groetjes van Pierre en Carla Willems.



### **Familie van Riet**

Beste Gildebroeders en Gildezusters, Op de eerste plaats willen wij iedereen een gezellige kerst en een gezond en gelukkig 2021 toewensen. Zeker nu in Coronatijd, die niemand van ons ooit heeft meegemaakt. Hopelijk komt het volgend jaar weer goed en kunnen we elkaar weer tijdens diverse activiteiten ontmoeten in het Gildehuis. Theo mist vooral op woensdagavond het kaarten, de nieuwtjes en de gezelligheid. Zelf mis ik op woensdagavond het repeteren met het gemengd kerkkoor. Het afgelopen jaar waren er ook droevige momenten. In augustus het overlijden van Gildebroeder Tiny Zwegers, die al 50 jaar lid was. En in oktober het overlijden van Gildezuster Jo van Hove. Vanwege Covid-19 mochten er maar weinig personen aanwezig zijn, waardoor het afscheid van het Gilde maar zeer sober kon zijn. Jammer! In ons gezin loopt het ook allemaal anders dan we gewend zijn. De kinderen hebben we vooral de eerste maanden niet gezien. Gelukkig kunnen we tegenwoordig face-timen en videobellen. Zo konden we hen en kleinkinderen toch blijven zien. Onze dochter Agnes, konden we de eerste maanden ook niet zien. Later mochten we Agnes ophalen bij de voordeur om met haar te gaan wandelen. We mochten niet naar binnen, maar waren blij dat het weer mocht. Gelukkig kende ze ons nog. Inmiddels mag ze, onder strenge voorwaarden, weer naar huis. We hebben veel gefietst met brood en koffie in de fietstas en nu het kouder wordt ook veel gewandeld. Toch fijn dat we in een dorp wonen met een prachtige omgeving. Hou het allemaal nog een tijdje vol, dan komt er een tijd dat alles weer normaal wordt. Doe voorzichtig! Groeten Theo en Lies van Riet.

### **Familie J.P. Zwegers.**

Wensboom

In deze eeuwenoude eik  
Hangen wenssen aan lintjes,  
Van volwassenen en kindjes.  
Mensen wensten zich rijk.

Maar als haar takken buigen  
En haar blaadjes ruisen,  
Dan laat deze wijze eik je merken,  
Aan heel veel wenssen moet  
jezelf werken.



Prettige  
Kerstdagen  
en een Gelukkig  
Nieuwjaar



Nu zeggen de kinderen: “ Ons pa mist het oefenen van het fluiten en kaarten”  
“ En wij missen de vrije woensdagavond omdat pa niet kaarten is”

Namens Fam, Zwegers, Alle goeds voor 2021, dat we snel weer eens samen kunnen zijn.

### **Paulien Zwegers**

Beste gildebreders en gildezusters,

Wij willen alsnog iedereen bedanken voor de lieve, troostende, medelevende woorden en kaarten bij het overlijden van mijn man Tiny Zwegers. Ook alle aanwezigen in de kerk en degene die aanwezig wilde zijn maar niet mochten vanwege corona. Het heeft ons goed gedaan!!! Ik wens iedereen een gezond, “normaal”, en een fijn 2021 toe.

Paulien Zwegers en familie.

## Piet en Maria van Eijck

Goedendag beste gildebreders en gildezusters,

Opnieuw een berichtje uit het stadsdeel Westerhoven. Het coronaverhaal begint zo stilaan wel erg lang te duren, en zoals bij velen vervelend te worden. Het sociale leven staat zowat stil bij ons. Wij hebben nog geen corona gehad en de fam. van onze zoon ook niet. Wel hebben 2 broers en een schoonzus met de ziekte te maken gehad, waarbij een broer ± 2 weken in het ziekenhuis heeft gelegen. De klachten waren gelijk als bij zovelen "zuurstoftekort in het bloed" Hij heeft een periode aan de zuurstof gelegen. Het herstel gaat toch wel erg moeizaam. Zo is het virus ook bij ons erg dichtbij. Om die reden zijn wij erg voorzichtig en komen nergens dan af en toe in de winkel. Gister liep ik door het huis, en zag de bazuintas. Zo'n rustperiode als de afgelopen tijd heeft mijn bazuin nog nooit gehad. Ik weet niet precies wat de gevolgen zijn van deze periode voor bazuin en bespeler. Ik ben benieuwd. Toch zijn wij voornemens pas weer te starten met bazuinblazen als we gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Het zou dus zo maar kunnen dat het jaar 2021 ook voor een (groot) deel verloren gaat. We hopen na vaccinatie het bazuinblazen weer op te kunnen pakken. ( Wij staan vooraan in de rij om gevaccineerd te worden ) Ik houd me veel bezig met de fin. Markten, en handel af en toe wat via internet. Maria zorgt voor het eten, winkelen, enz. Zo zijn we erg vastgeroest in de traditionele taakverdeling van het gezin. Wel proberen we dagelijks ± 1 uur te wandelen zodat we af en toe buiten komen, en wat extra beweging hebben. Verder is zaterdag de tuinwerkdag en zorg ik ervoor dat het kinderspeeltuintje van de buurt er netjes uit ziet. Ook zorg ik voor de gladheidsbestrijding rondom Hoefzicht. "Zo keuvelen we maar verder"



Gildebreders en gildezusters wees voorzichtig en blijf gezond. Bij deze willen wij ieder een gezond en een zalig kerstfeest toewensen, en een gezond en voorspoedig 2021.

## Nel Theuws



Hoi Gildevrienden, In het voorjaar is er gevraagd om een kort bericht te schrijven. We dachten daar zijn we mooi klaar mee, maar nu is het bijna kerst en nieuwjaar en er is nog geen einde in zicht met de corona. Er worden ons veel opdrachten gegeven om de corona te beperken. Laten we daar vooral aan meewerken. Het is moeilijk om een club draaiende te houden in deze tijd. Het clubgebouw is een plek waar je samenkomt, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar sterker maken. We moeten het samen doen. Met zorg voor elkaar in de eigen directe leefomgeving. Jong en oud is delen van leven, die de kwaliteit van leven verhoogt, dan zijn we samen een gemeenschap. Geniet van de komende dagen, zoveel als het mogelijk is.

Tot ziens, Groet Nellie Theuws

## André en Maria Gehoel



Gelukkig Nieuwjaar voor alle mensen.  
Dat zou ik graag iedereen wensen.  
Alleen mooie dagen, geen tegenslagen,  
het hele jaar door als dat eens kon.  
Niet te veel regen, bovenal zon.  
Ik wens dat de zon, de mist kan verdrijven.  
Maar dichte mist kan hardnekkig blijven

Gelukkig Nieuwjaar voor jou en voor mij, het goede dat is je gegund.  
Maak tranen tot glimlach, de tijd vliegt voorbij.  
Vier 't leven zolang als je kunt.

Gelukkig Nieuwjaar voor alle mensen. Dat zou ik graag iedereen wensen.

Dat tranen verdampen, geen ziekte of rampen.  
Niemand verliezen en geen verdriet.  
Maar voor veel mensen gebeurt dat niet.  
Wat alle mensen zullen beseffen  
is dat ook onheil de mensen kan treffen.

Gelukkig Nieuwjaar voor jou en voor mij, het goede dat is je gegund.  
Maak tranen tot glimlach, de tijd vliegt voorbij. Vier 't leven zolang als je kunt

Gelukkig Nieuwjaar voor alle mensen.  
Dat wil ik graag iedereen wensen.  
Probeer niet te klagen, maar pluk de dagen.  
Wees blij met de aandacht, die je ontvangt,  
waardeer de rust, die je verlangt.  
Geniet van de dingen die jij kunt waarderen.  
Geef anderen liefde, die liefde ontberen.

Gelukkig Nieuwjaar voor jou en voor mij, het goede dat is je gegund.  
Maak tranen tot glimlach, de tijd vliegt voorbij. Vier 't leven zolang als je kunt.



### **Hennie van Lent.**

Beste gildebreeders en gildezusters. Eerlijk waar, er zijn dagen bij dat ik niet aan corona denk, of liever gezegd niet aan corona wil denken. Ik kan me geen periode in de historie indenken waar een hele wereldbevolking met hetzelfde probleem worstelde. Zelfs de grootste oorlogen of zwaarste epidemieën hadden zelden zo'n wereldwijde impact. Dat zegt natuurlijk het nodige over hoe wij nu op deze planeet de zaken voor mekaar hebben. Onze wereld is klein geworden. Hoe serieus ook dit gevaarlijke virus genomen moet worden; ik zie in de journaals dagelijks wereldwijd mensen die nog grotere problemen hebben. Problemen waar geen vaccin voor in de maak is, of waar de beste wetenschappers dag en nacht aan werken. Het zou een mooie kerstgedachte kunnen zijn als we deze wereldwijde gemobiliseerde energie ook gaan inzetten om de overige problemen aan te pakken. Ook voor ons gilde wachten stevige uitdagingen. Om ons bestaansrecht te waarborgen zullen we serieus naar nieuwe leden op zoek moeten. Een taak die niet alleen voor de overheid is weggelegd maar voor alle gildebreeders en -zusters. Het zou in ieder geval al een heleboel schelen als onze gildeactiviteiten weer opgestart mogen worden, zodat we kunnen laten zien waarom het gilde de moeite waard is. Nog even volhouden mensen. Met de vaccinaties in zicht heb ik goede hoop dat ons leven weer snel de bekende patronen zal hebben. Ik wens jullie allemaal een gezellige Kerst en Nieuwjaars periode toe. Groeten, Hennie.

### **Wies van Leeuwen**



Gelukkig geen corona in onze familie en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Ik heb ook maar weinig meldingen gehad van gildeleden of hun familie. Ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar ik mis enorm de gildeactiviteiten en de bijeenkomsten op de woensdagavonden. Regelmatig hebben we met de overheid overleg gevoerd over het te voeren beleid. Steeds kwamen er nieuwe voorstellen ter tafel maar als we al plannen hadden werden die weer snel teniet gedaan door de aangescherpte regels. Lange tijd hebben

we een beroep kunnen doen op het gezonde boerenverstand voor wat betreft de komst naar het gildehuis op woensdagavond. Bij de mededeling dat het gildehuis weer dicht moest had iedereen begrip, waarvoor onze dank. Ik wil ook graag dankjewel zeggen aan alle helpende handjes die zich ingezet hebben om in- en rondom het gildehuis en het schietterrein de zaak op orde te houden. Een meevaller dit jaar is de opbrengst van de Raboclubkas campagne met een opbrengst van € 348. en ook de opbrengst van het schoonmaken van de nestkastjes, € 250. Helaas hebben we geen opbrengsten van de schietwedstrijden en van het eefstijn. We hadden graag jaar het koning schieten georganiseerd, maar dit was, ondanks de beperkte organisatie toch niet mogelijk. We hebben dit jaar van drie leden afscheid moeten nemen die zijn overleden. Let Lemmens, Tiny Zweegers en Jo van Hove. In de Gildemis waar we maar met 5 personen aanwezig mochten zijn, zijn ze herdacht. We hebben ook nog drie jubilarissen. Martien van der Sterren en Jan Houbraken beide 40 jaar en Henk Janssen 25 jaar. Deze onderscheidingen hadden we graag al uitgereikt, maar het leek ons niet verantwoord. Hier komen we z.s.m. op terug en we hopen natuurlijk dat eenieder daarbij aanwezig kan zijn. Laten we hopen dat alle mensen, en dichtbij vooral in Nederland en België, hun verstand gebruiken zodat dit virus z.s.m. onder controle is en we weer normaal kunnen gaan doen. Ik hoop, zodra dat weer kan, we samen snel weer bezig zijn met onze gildeactiviteiten. Hou het GEZOND. Fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar gewenst. Groeten, Wies van Leeuwen.

## Lezing, Deken Schrijver Pierre Willems, tijdens Gildemis op 8 nov 2020.



Goede morgen allemaal, Het zal u niet verbazen dat ook het Gilde St Martinus vanwege de Corona net als andere verenigingen in de gemeenschap is getroffen door de lockdown en andere maatregelen. Vanwege de relatief hoge gemiddelde leeftijd van 62 jaar zijn we als overheid heel gericht bezig geweest gedurende de het afgelopen jaar met de veiligheid van onze leden. Gezond blijven was het eerste criteria dat werd gehanteerd indien een event mocht door gaan. Gelukkig is ons Gilde verschoond gebleven van overlijdens vanwege de Corona. Dit jaar zijn er 3 leden het gilde ontvallen, Let Lemmens, Tini Zwegers en Jo Van Hove, normaal gesproken zou het Gilde zijn leden op verzoek van de

familie met Gilde Eer begraven, dit jaar heeft dit helaas in een aangepaste vorm moeten plaats vinden. Het gilde heeft dit jaar 2 leden mogen aanboden, Karin Schippers en Mika Wijckmans, daarnaast heeft zich een persoon aangemeld om als aspirant lid een jaartje mee te lopen met alle activiteiten. 14 november van dit jaar worden 2 leden onderscheiden met een Kringonderscheiding aangezien Jan Houbraken en Martien van de Sterren beide 40 jaar bij het gilde zijn. Daarnaast is Henk Janssens 25 jaar lid van het gilde, de kring heeft voor 25 jaar geen onderscheiding maar natuurlijk zal het gilde St-Martinus Henk op een passende wijze waarderen voor zijn 25 jaar bij het gilde. Het gilde had graag de onderscheiding van, 50 jaar bij het gilde opgespeld bij Tini Zwegers helaas is Tini enkele maanden voordat hij de onderscheiding in ontvangst mocht nemen overleden. Gelukkig hebben we nog wel een vendelgroet aan Pauline en Tini kunnen geven vanwege hun 60 jarig huwelijksfeest. In het begin van het jaar hebben we nog enkele activiteiten kunnen ontplooiën maar vanaf Maart tot heden zijn alle Gilde activiteiten gestaakt. Helaas geen koningsschieten, geen gildedagen, geen sacrament processie, geen eefstijjn. Gilde tradities die 300 tot 500 jaar teruggaan zijn vanwege de Corona onderbroken maar worden natuurlijk vanaf het moment dat dit weer mogelijk is terug opgepakt. Belangrijk was het voor het gilde om contact te houden met de leden. Een extra uitgave van ons Gildeblad, waarin aan de leden werd gevraagd om een berichtje te schrijven dat zou worden gepubliceerd in het Martinuske is met veel enthousiasme onthaald, de leden hebben op deze manier toch kunnen delen wat ze zoal gedurende de lockdown hadden meegemaakt. Met groot enthousiasme werden de woensdagavond activiteiten, die vanaf begin juli weer werden toegestaan bezocht door onze leden en door burgers uit de gemeenschap. Uit de verhalen kon worden opgemaakt dat het sociale contact binnen de groep geweldig belangrijk is. De leden zien er naar uit om op Woensdagavond samen te komen, helaas werd ook hieraan door de regering afgelopen maand een einde gemaakt door het hoge aantal besmettingen in Nederland. Alle andere activiteiten zijn tot nader order afgelast of gaan in een beperkte vorm, zoals deze gildemis, toch door. We zijn dan ook dankbaar dat onze gildekapelaan/mijnheer pastoor dit heeft mogelijk gemaakt. Financieel een moeilijk jaar, bijna alle activiteiten die het gilde door het jaar heen ontplooid en waar mogelijk een opbrengst mee wordt gecreëerd zijn komen te vervallen. Het was dan ook fijn dat de gemeente vrijwilligers vroeg om de 200 mezenkastjes in Luyksgestel te ontsmetten waar een kleine bijdrage mee kon worden verdiend. Door deze mogelijkheden op te pakken is het jaar toch redelijk afgesloten. Tot slot hoopt het gilde net als ieder ander dat vanaf volgend jaar de draad weer kan worden opgepakt en dat we de gilde tradities kunnen uitdragen in onze gemeenschap. Kortom het Gilde is er klaar voor.



## Mezenhuisjes Monitoring. (door Carla en Pierre Willems)



Op zaterdagochtend 17 oktober om 8.30 was het verzamelen bij het gildehuis om de mezenhuisjes te gaan schoonmaken. Het was een eindopdracht van Amber Antonis die stage liep bij de gemeente Bergeijk. Zij had een kaart gemaakt met hierop aangegeven waar de +/- 200 mezenhuisjes geplaatst waren. Ieder mezenhuisje is voorzien van een nummer. We kregen allemaal een route toegewezen en gingen van start na een korte heldere introductie van Amber. Elke ploeg bestaande uit 2 personen en voorzien van een aanhangwagen met een ladder, witte overalls, plastic handschoenen en ontsmettingsmiddelen. Ieder was vrij om wel of niet gebruik te maken van de witte overalls. Noud Verspeek had een kleine loader met hierop een laadbak met daarin Karin Moonen. Op deze manier konden de teams heel snel

werken. Wij hadden bijvoorbeeld een route bij de visvijvers en de Elze. In sommige huisjes zaten mooi hoog afgewerkte nestjes terwijl in ander huisjes het echt een rommeltje was. Net als bij ons mensen heeft de ene alles in orde en maakt de andere zich niet zo druk. Tussen de mezenhuisjes hingen platte huisjes met een vleermuis erop en die mochten overslaan. Het huisje moest open worden gemaakt, en vervolgens werd met een verkrabber het nestje verwijderd waarna het huisje werd ontsmet. Indien er iets niet in orde was met het huisje moest dit worden genoteerd. We kwamen van alles tegen bijvoorbeeld processierups larven, maar ook een kolonie Hoornaars en zelfs een dood broedend vogeltje. Ook viel het op dat de nestjes gemaakt waren van spullen uit de omgeving. Soms alleen takjes, een combinatie van gras en veertjes en soms erg mooie nestjes gemaakt van mos. Volgend jaar willen we de mezenhuisjes weer gaan schoonmaken, het was gezellig, mooi weer en het spekt onze gildekas. Bedankt Amber, Wies, Noud, Andre, Frans, Karin, en Theo. Groetjes Carla en Pierre.



## Uitstel Europees Koningschieten Deinze (B) naar 2022

Het Europees Schutterstreffen (EST), dat normaal gezien op 20, 21 en 22 augustus 2021 zou plaatsvinden in Deinze, is met een jaar uitgesteld. Het evenement lokt gemiddeld 30.000 schutters uit alle uithoeken van Europa en dat is door het coronavirus niet haalbaar. De gemeenteraad moet haar goedkeuring geven over de nieuwe datum. Indien de Deinse gemeenteraad het licht op groen zet, vindt het evenement plaats op 19, 20 en 21 augustus 2022.



# Verjaardagskalender 2021

Januari	Februari	Maart
4 Stien Das (75)	1 Pauline van de Berg (41)	14 Marijn Schippers (26)
10 Thea van Hoof (78)	19 Hennie van Lent (67)	17 Chris Wijckmans (49)
25 Luc Buyens (59)	19 Frank Houben (82)	25 Frans Schippers (58)

*Het Martinuske*” wenst u:

**Een gezellig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar**

