



“Het Martinuske”

St. Martinusgilde, sinds 1595, Luyksgestel.

Uitgave nr. 148. Mei 2020.

email: info@st-martinusgilde.nl www.st-martinusgilde.nl

Beste gildebroeders en gildezusters,

De 148^e uitgave is een bijzonder exemplaar. Sinds mensenheugenis is een gildejaar niet zo beïnvloed door externe omstandigheden zoals dat nu met het Coronavirus het geval is. Alsof de klok word stilgezet. Het voorjaar dat normaal bruisend het gildejaar opent, moeten we nu op een heel andere manier genieten. Voor de redactie een reden om bij gebrek aan nieuwsfeiten maar eens naar het wel en wee van onze leden te informeren. Geniet ervan !

Mocht je als gildebroeder of zuster wetenswaardigheden voor ons gilde hebben, lever ze dan aan bij de mailbox van “Het Martinuske”: martinuske@st-martinusgilde.nl .

Inhoud:

- Mededelingen van de overheid.
- Bedankje Familie Let Lemmens
- Even voorstellen: de nieuwe burens van het gildehuis
- Berichten van Gildebroeders en Gildezusters in Coronatijd.
- Definitief jaarprogramma 2020
- Verjaardagen Juni t/m Aug.

Mededelingen van de overheid:

- Als overheid van het St-Martinusgilde vinden we de huidige situatie bijzonder ernstig en ongekend voor onze generatie. Van een gildeleven zoals we dat kenden is door alle afgelastingen en overheidsmaatregelen nog nauwelijks sprake. We hopen in de eerste plaats dat iedereen gezond blijft. Laat ons vooral wat weten indien je tot de getroffensten hoort en op een of andere manier hulp nodig hebt. We betreuren alle afgelastingen maar staan volledig achter de overheidsmaatregelen en bevelen ten zeerste aan om aan de richtlijnen van het RIVM te houden.
- De Sacramentsprocessie 2020 op 14 Juni gaat met zekerheid niet door, er hoeft dus niets opgebouwd of afgebroken te worden. Na de hoogmis van 10:00 uur zal er een kort Lof gehouden worden.
- De Gemeente heeft conform de overheidsmaatregelen geen toestemming gegeven voor het Koningschieten 2020 op 27 augustus. We bezinnen ons op een alternatief.
- De Gildeoverheid heeft ernstige twijfels m.b.t. het eefstijven van 13 september. Het is praktisch onmogelijk met inachtneming van alle maatregelen een eefstijven voor honderden gasten te organiseren. Bovendien verwachten we zo kort na het vrijgeven

nog maar weinig animo bij het aanmelden. Gildeleden met ideeën hierover of over mogelijke alternatieven worden gevraagd zich te melden bij de Hopman.

- Jo van Hove is naar Bladel verhuisd waar ze is opgenomen in het verpleegtehuis.
- In de komende periode wordt het gazon rondom de molen en gildehuis omgezet en opnieuw ingezaaid.

Dankwoord Familie Let Lemmens

Aan alle gildebroeders en -zusters.

Ons moeder heeft altijd erg genoten van alle gildeactiviteiten. Ze was er graag bij. Ze zou erg vereerd en dankbaar geweest zijn voor jullie aanwezigheid bij haar uitvaart. Namens alle kinderen en kleinkinderen bedanken we jullie daarvoor hartelijk. Kinderen van Let.

Even voorstellen: de Familie Bogers, nieuwe burens van het gildehuis

Hallo leden en bekenden van het Martinusgilde Luyksgestel. Wij Franka en Jo Bogers mochten op vrijdag 1 mei 2020 de sleutel ontvangen van Rijt 56 langs de mooie witte molen in Luyksgestel, waar de gildebroeders een mooi onderkomen hebben. Op zaterdagochtend 2 Mei leerde we een bekend persoon van het gilde kennen, dit was Wies van Leeuwen en in de middag René Das. Mijn vrouw en ik voelen ons zeer welkom in Luyksgestel. Mag ik ons even voorstellen: Burgerlijke staat : 46 jaar getrouwd. Onze namen zijn Jo Bogers en Franka Bogers van den Berkmortel. We hebben drie zonen en de drie schoondochters. Ook zijn we de gelukkige opa en oma van 8 schatten van kleinkinderen, vier jongens en vier meisjes. Zelf hebben we samen altijd zelfstandig gewerkt, Franka op kantoor en ik op de bouw als restaurateur van de buitenschil van oude gebouwen, kastelen, herenhuizen enzovoort te veel om op te noemen. Franka heeft daarlangs nog als pedicure gewerkt. Samen hebben we 22 jaar in Spoorwag gewoond in mijn ouderlijk huis in een geweldige buurt. Samen trekken we er vaak op uit met het rijtuig, waarmee de mensen ons nog vaak zullen zien in de natuur van Luyksgestel en omstreken, maar ook zul je mij vaak te paard zien rijden als western gekleed er op uit trekkend. Samen hebben wij ook een passie voor honden waar we ook veel mee in de natuur te zien zijn. Zodra de Corona voorbij is en jullie gildegebouw weer open mag komen we graag ons samen aan jullie voorstellen. Allemaal heel veel gezondheid en geluk gewenst en hopen jullie allemaal snel te leren kennen. Vriendelijke groeten van Jo en Franka Bogers.

Berichten van Gildebroeders en Gildezusters in Coronatijd.

Ons leven staat al weken behoorlijk onder invloed van alle Coronamaatregelen. Het kan natuurlijk nog erger als je zelf of een van je familieleden door de ziekte getroffen wordt. Ook voor ons gildeleven is de klok nagenoeg stil gezet. Door alle afgelastingen zien we elkaar niet of nauwelijks. Vandaar het verzoek van de redactie aan alle gildebroeders en gildezusters om iets van zich te laten horen. De redactie is blij met alle reacties en dankt de inzenders bijzonder voor hun betrokkenheid. Op deze manier kunnen we toch nog een beetje contact houden en ons gildegevoel laten spreken. Vanzelfsprekend mag onze Gildekapelaan daarbij niet ontbreken, daarom zal hij de opening verzorgen.

Gildekapelaan Luc Buyens

Beste gildebroeders en -zusters, Het is een ongekennde en nare tijd die we met zijn allen doormaken. De boodschap luidt: goede moed houden en doorzetten. Zonder dat we elkaar van nabij kunnen ontmoeten weten we ons met elkaar verbonden door de liefde voor elkaar die ons bezielt. Gelukkig dat de opgelegde beperkingen stilaan versoepeld worden. Kerkelijk mogen vanaf Pinksteren, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, de publiekelijke vieringen weer plaatsvinden. Dit betekent dat we in onze Martinuskerk op tweede Pinksterdag de H. Mis om 9.30 uur weer voor het eerst kunnen bijwonen. Vanaf dan zullen de vieringen weer elke zondag plaatsvinden. De H. Mis op vrijdag te Lucia laat nog even op zich wachten. 14 Juni zou, zoals gebruikelijk is, de Sacramentsprocessie plaatsvinden. Door de bestaande regelgeving is het niet mogelijk om gezamenlijk door de Luyksgestelse straten te trekken. We zullen, aansluitend op de hoogmis van 10.00 uur, in de kerk een kort Lof houden. Ik hoop dat er een delegatie van jullie in de kerk aanwezig kan zijn en jullie toch op de een of andere manier eer en hulde brengen aan het Allerheiligste Sacrament. Uitzierend naar andere tijden weet ik me in deze Mariamaand mede door het gebed met jullie verenigd. Hartelijke groet, pastoor Luc Buyens.

Pierre en Carla Willems.

Hallo allemaal, Corona is HET onderwerp van deze tijd. Laten we als eerste zeggen blijf allemaal gezond, pas goed op je zelf. Bij ons in België is gelukkig alles goed. Pierre vliegt niet de wereld rond en werkt van thuis uit. Was voor mij even wennen om van alleen t weekend thuis, nu de hele dag. Pierre werkt van s'morgens tot s'avonds en heeft toch het gevoel dat hij vakantie heeft. Voor mij was het erg wennen om geen kindjes rond me te hebben, maar het ergste was dat de grens dicht zat omdat Rik en zijn vriendin een baby verwachtte. Onze kleindochter Alyssa is 1 mei geboren en via ons werk hebben we een grensovergang attest gekregen en konden we toch na drie dagen even gaan kijken. De eerste dagen hebben we alles kunnen volgen via face time. We hopen dat alles vlug de goede kant op gaat en dat we snel elkaar weer kunnen ontmoeten. Heel veel groetjes, Pierre en Carla Willems.

Piet en Maria van Eijck.

Hallo: mede gildebroeders en gildezusters, Hier een berichtje uit het stadsdeel Westerhoven van Piet en Maria van Eijck. Wij hebben het "coronavirus" (covid 19) nog niet gehad (12/5 2020). Het virus bepaalt wel in grote mate onze levenswijze op dit moment. We zijn veel thuis, en gaan alleen voor de noodzakelijke boodschappen op pad. Wij zien het virus wel als een vuurwapen. Als het nieuw is, is iedereen nog bijzonder oplettend, en gebeurt er waarschijnlijk niet veel. Na enige tijd verslapt de oplettendheid, en wordt het een gewoonte. We zijn in deze fase beland. Dus juist nu opletten. Maar Nederland kan ook niet op slot blijven. Dus we moeten verder. Over een paar maanden worden de gevolgen pas goed zichtbaar van het op slot doen van Nederland. We hopen dat ze vlug een vaccin hebben voor dit virus. We hebben in afgelopen periode (± 9 weken) wat onderhoudswerkzaamheden aan huis en tuin verricht. Na de "ijsheiligen" gaan we nog wat zomerbloeiers planten. In onze handel is wel van alles gaande. "Landal" heeft alle vakantieparken gesloten (gaan op 15 mei weer open), en de financiële markten zijn ook erg nerveus. Het zal dus links en rechts wel geld kosten. We denken maar zo: Geld is weer te verdienen. Gezondheid is belangrijker. Ik ga nu een afspraak maken bij de kapper, om mijn coronakapsel wat bij te laten werken. Daar zal het nu ook wel druk zijn. Wij hopen jullie allen weer zo snel mogelijk te ontmoeten in een goede gezondheid. Dus groetjes vanuit Westerhoven.

Wies van Leeuwen

Wat is het stil in gildeland. Ik kan maar moeilijk wennen aan het feit dat we op woensdag avonden niet bij elkaar kunnen komen. Daarbij komt dat alle gildeactiviteiten zijn afgelast in het district en in de Kempenkring . Voor zover ik weet is er niemand binnen ons gilde geveld door dit virus en daar ben ik heel gelukkig mee. Ik hoop van harte dat dit zo blijft. Het gildehuis krijgt nieuwe burens op nr. 56 en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Ik heb inmiddels ook al kennis met ze gemaakt en de indruk was wederzijds zeer positief. Ze zijn nu druk bezig in en rondom hun nieuwe huis om alles in orde te maken, zodat ze eind Mei hun intrek kunnen nemen. Tot zover. Groeten van de Hopman.

Andre en Maria Gehoel

“Corona”

Hoe iets dat isoleert ons tegelijkertijd verbindt.

De een nog rustig achterover, de ander door paniek verblind

Een hele gemene deler, het land volledig op z'n kop.

Contactloos maar toch samen, er zit weinig anders op.

Hoi Gildebroeders en -zusters, We missen jullie. We hopen dat jullie het goed maken. Met ons gaat het naar omstandigheden goed. We missen op woensdag de gezellige kaartavond en spel. Groetjes en hopelijk tot snel, André en Maria Gehoel.

Hennie van Lent

Dag gildebroeders en -zusters. Op de Mert in Luyksgestel is het zeer rustig. Ik ben aan mijn laatste dagen bezig voor ik met pensioen ga. Ik was al gewend om regelmatig thuis te werken maar nu is het de enige manier. De Universiteit is gesloten en mijn collega's hebben zich uit de naad gewerkt om het onderwijs online te brengen. Inmiddels is er zeer beperkt weer toegang voor onderzoekers die bij hun laboratoria moeten zijn. Ik heb de campus in 47 jaar nog nooit zo uitgestorven gezien. Mijn afscheidsreceptie is uiteraard ook afgelast. De locatie was al gereserveerd en op de dag dat de uitnodigingen verstuurd zouden worden werden de coronamaatregelen van kracht. Mogelijk later dit jaar met lotgenoten, ik ben zeker niet de enige die dit overkomt. We zien de kinderen en kleinkinderen meer via beeldbellen dan in levende lijve. We sturen weer ouderwets kaartjes en kijken weer met verlangen uit naar de postbode. Gelukkig konden we met Moederdag een kleine uitzondering maken en zaten we conform de RIVM voorschriften op gepaste afstand in onze nieuwe tuin aan de aardbeientaartjes. Maar helaas geen kus of knuffel. Komende week gelukkig weer naar de kapper. Dat laatste was in mijn jeugd absoluut geen probleem geweest. Hartelijke groeten, Hennie.

Cisca Antonis

Halo allemaal, Hier vanaf mijn appartement met een hoog overzicht op het kerkplein gaat alles nog goed. Ik ga als het kan iedere dag 2/3 uur wandelen en 1 a 2 keer per week fietsen. Bezigheidstherapie. Verder ben ik wat aan het knutselen en breng dat naar mijn contactpersonen en bel of app ze een keer in de week. Ik mis het vrijwilligerswerk dat ik een paar keer per week deed. Maar ik blijf goede hoop houden dat alles weer goed komt en dat we allemaal gezond blijven en elkaar weer snel zien bij het Gilde of zomaar ergens op straat om lekker bij te kletsen. Groeten Cisca.

Frank van Leeuwen

Hieronder een berichtje over de gang van zaken in de Coronatijd in Veldhoven en Gouda. Met mij gaat het nog steeds de goede kant op. Er is dan ook prima voor mij gezorgd, zodat ik veel tijd aan mijn herstel heb kunnen besteden. Door het mooie weer veel kunnen wandelen en fietsen om mijn conditie weer een beetje op peil te krijgen. Vanuit mijn werk is er weinig druk gelegd op wanneer ik weer moest komen werken. Vanaf januari ben ik weer rustig aan begonnen en sinds half mei ben ik weer 100% aan de slag. Wel voornamelijk vanuit huis, maar vanaf komende week toch ook weer af en toe naar mijn projecten met uiteraard de nodige afstand tot de overige aanwezigen. Afgelopen week heb ik weer controle-onderzoeken gehad in het ziekenhuis en maandag 25 mei hoor ik wat de uitslagen hiervan zijn. Ook ga ik elke week wel even naar mijn moeder om te kijken hoe het met haar gaat en om elkaar te zien. 1,5 meter is voor haar wel heel ver weg en even niet aanraken tijdens de klets valt ook niet mee. Bij Lisette en kinderen gaat het gelukkig ook allemaal gezond door. Lisette heeft de afgelopen maanden gewoon doorgewerkt aangezien er noodopvang in de kinderopvang beschikbaar moest zijn. Daarvoor heeft ze de planning en plaatsingen moeten verzorgen. Tja, en dan de zorg voor Noor en Thijs natuurlijk. Thijs heeft zijn diploma gehaald met de resultaten van zijn 2^e schoolexamen. Half maart was hij dus al klaar met school en ging toen meer werken bij AH als vakkenvuller. Zijn centraal examen komt te vervallen en zijn cijfers waren ruim voldoende voor een VWO diploma. Helaas gaan voor hem de spannende dag van definitieve uitslag, examen stunt, grootse diploma uitreiking, allerlei examen feesten en een gezamenlijke vakantie met vrienden niet door. We gaan ons best doen hier toch nog iets van te maken. Voor Lisette is het een hele moeilijke periode van ruim 8 weken geweest waarin ze Noor niet mocht bezoeken. Ze heeft veel dingen bedacht om Noor toch te laten voelen dat ze aan haar dacht. Videobellen was gelukkig mogelijk maar ja wat zeg je dan? Daarom heeft Lisette filmpjes gemaakt, waarin ze boekjes voorleest of gezellig een verhaal maakt met de knuffels van Noor haar kamer. Afgelopen donderdag mocht ze met Noor voor het eerst gaan wandelen maar helaas nog niet aanraken, dus met een grote spiegel op haar blad had ze contact met Lisette achter de rolstoel. Ze hebben er beiden weer van genoten en kijken uit naar volgende week waarin Lisette weer op bezoek mag komen. Zo zien jullie dat wij allen nog gezond zijn en hopen dat ook te blijven. Wellicht kunnen we elkaar weer snel treffen om bij te kletsen. Groeten uit Veldhoven (Frank) en Gouda (Lisette, Thijs en Noor).

Henk Janssens

Beste gildebreders/zusters, deze Corona tijd zorgt voor iedereen voor veel veranderingen/gemis in ons leven. Zo ook voor mij (ons). Ik ben sinds 1 april gestopt met werken en ben met vervroegt pensioen gegaan. Ik moest sinds dec 2018 elke dag op en neer naar Asten. Dit brak me toch wel een beetje op en de sfeer was er niet meer zoals in Valkenswaard. Daarom heb ik doen besluiten om met vervroegt pensioen te gaan. Daar ik nu veel vrije tijd heb werd ik dus meteen ingeschakeld als oppas Opa (Meester Henk) zoals de kleinkinderen me nu noemen. Ik doe wat huiswerk met ze maken, spelletjes spelen en wandelen met ze. Op de dagen dat ze er niet zijn ben ik rondom het huis wat aan het klussen, puzzelen of patience spelen. De dagen/middagen dat Sjaan thuis is gaan wel er wel op uit met de fiets en gaan dan genieten van de rust. Het gilde mis ik nu wel. Vooral de zondagochtenden en de woensdagavonden. Maar laat hopen dat we op kort termijn op gepaste afstand dit toch weer mogelijk kunnen maken. Groetjes en tot gauw Henk Janssens.

Nel Theuws

Beste Gildevrienden, Het coronavirus, wat gebeurt er zoal in je omgeving. Het is net of we in een andere wereld terecht gekomen zijn. En dat wereldwijd. We leven met veel gebeurtenissen om ons heen, zoals op dit moment, het coronavirus. Het maakt ons bezorgd en onzeker. Niemand lijkt daaraan te ontkomen en daar kunnen we het soms best moeilijk meehebben. Een paar woorden via de TV en de wereld ligt plat. Blijf thuis, was je handen en houd afstand. Nou dat hebben we gedaan, wat mij betreft wel, er is een achterkleinkind geboren in Beringen Paal op 12 maart,[nummer vijf] de eerste dagen verbleef moeder en kind in het ziekenhuis wat normaal is in België, toen kwam het corona opzetten, dus geen bezoek, daarna werd de opa ernstig ziek [corona], dan gaan de grenzen op slot, dus nog steeds geen bezoek. Het is bijna of we geëmigreerd zijn. Maar we kunnen tegenwoordig beeldbellen en foto's rondsturen, zo blijven we de groei volgen maar het directe contact is er niet. Verder is er weinig te beleven, alles valt stil in het dorp, geen verkeer, veel fabrieken en winkels in de omgeving zijn gesloten en er is geen verenigingsleven. Geen fietsen, geen jeu de boules, geen vergaderingen. Saartje, mijn hondje die vind het wel heerlijk, zij zit weinig in haar hokje en gaat meer wandelen. Het weer en de tuin hebben ook last van de corona, het is droog en het onkruid wil ook niet groeien, dus geen werk. Maar we moeten niet klagen, zolang als er geen zieken in de directe omgeving zijn. Beste gildevrienden, blijf gezond, volg de adviezen op, zij zijn van levensbelang voor ons allemaal, zorg goed voor jezelf en je omgeving. Groetjes en tot ziens, N.T.

Chris Wijckmans

Hoi beste gilde broeders en zusters, Wij hopen van harte dat iedereen van jullie gezond en wel deze vervelende periode door komt. Wat ons betreft is gaat er veel veranderd worden in de toekomst. Mika studeert af eind juni en gaat begin september nog even naar Noorwegen om zijn hartje op te halen tijdens het vissen. Myranda zit nog steeds in een moeilijke situatie ivm het hoedenrecht van haar kindjes want haar ex partner maakt zich schuldig aan ouderverstoting waardoor ze haar kinderen nog steeds niet kan zien. We hopen natuurlijk dat er hier spoedig veranderingen in komt en we hebben daarvoor ook gerechtelijke stappen ondernomen. Ikzelf ga helaas en met veel pijn in het hart een klein stapje moeten terug zetten in het gilde leven aangezien ik sinds kort een manager functie heb gekregen in een grote beton firma waar ik sinds kort ben tewerkgesteld. Dit is spijtig genoeg geen 9 tot 5 job en kan daarom ook minder aanwezig gaan zijn op de gilde. Voilà zoals ze bij ons zeggen , ik hoop dat dit jullie een beetje up to date brengt en hopelijk tot snel want we missen toch die sympathieke bende over de grens. Groetjes Mika Myranda en Chris.

Karin Moonen en Frans Schippers

Wij vervelen ons geen moment ondanks de coronamaatregelen. We werken allebei gewoon door. We zijn de deuren en ramen aan het schilderen. De paarden verzorgen. De wei en moestuin proberen we groen te houden. We wandelen veel. Af en toe wat paardrijden. We hebben ons Lies laten dekken, dus over 11 maanden verwachten we een veulen. Onze kinderen komen geregeld. Dan koken en eten we samen. En doen gezelschapsspellen. We gaan bij (schoon) moeder op buiten visite met gepaste afstand. Verder Facetimen we met haar en doen dan een potje mens-erger-je-niet. We missen het gilde wel en hopen iedereen weer gezond en wel zo spoedig mogelijk weer te zien.

Pauline van den Berg



Hoi allemaal, Groetjes vanuit ons kot in Achel! Hier is gelukkig iedereen gezond, hopelijk bij jullie ook. De kinderen mogen weer twee dagen per week naar school, maar we hebben ook een hele tijd met z'n vieren thuis gewerkt. Dat was even wennen, maar het gaat eigenlijk heel goed. De grenscontroles en de verschillen tussen Nederland en België blijven vreemd. En we missen de sociale contacten natuurlijk, maar gelukkig doen we af en toe een familiebezoekje via Skype, zoals hier op de foto. Blijf gezond allemaal! Groetjes, Pauline.

Volledigheidshalve vermelden we het definitieve Jaarprogramma 2020 zoals dat in Maart door de overheid is vastgesteld.

Tot 1 september zijn alle evenementen, voor daarna is er op dit moment nog geen zekerheid

<i>3 januari</i>	<i>Nieuwjaarsreceptie Gildehuis.</i>
<i>12 januari</i>	<i>Nieuwjaars schieten cal.12 in Luyksgestel</i>
<i>2 februari</i>	<i>Competitie Brabander in Luyksgestel</i>
<i>8 Maart</i>	<i>Schietwedstrijd.</i>
<i>9 Maart</i>	<i>Voorjaarsvergadering.</i>
<i>29 Maart</i>	<i>Afkampen competitie Brabander in Schaft</i>
<i>18 april</i>	<i>Uitwisseling met de grensschutters.</i>
<i>26 april</i>	<i>Afkampen Kempenschutters in Borkel</i>
<i>27 april</i>	<i>Koningsdag Luyksgestel.</i>
<i>5 mei</i>	<i>Dodenherdenking in Bergeijk.</i>
<i>?? mei</i>	<i>Koningsschieten in Waalre.</i>
<i>17 mei</i>	<i>Districtsgildedag in Riethoven.</i>
<i>7 juni</i>	<i>KringGildedag in St Catharina en St Barbara in Leende.</i>
<i>14 juni</i>	<i>Sacramentsprocessie.</i>
<i>19 juni</i>	<i>Uitwisseling St. Jorisingilde Bergeijk in Bergeijk.</i>
<i>5 juli</i>	<i>Familie dag, Fietstocht en barbecue.</i>
<i>23 augustus</i>	<i>Koningsschieten.</i>
6 september	Federatie schieten in ??
13 september	Eetfestijn.
20 september	Koningsschieten Bergeijkse Gilden en NBFS toermooi V-T-B-S te Lieshout
18 september	Dodenherdenking in Waalre.
10 oktober	Hoofdliedendag in Den Bosch.
11 oktober	Bedevaart Gerardus Weebosch.
1 november	Schietwedstrijd.
7 november	Lampionnen optocht.
8 november	Gildemis.
9 november	Najaarsvergadering
14 november	Teeravond.



Verjaardagskalender 2020

Juni	Juli	Augustus
3 Dinie Waale (60)	9 Maria van Eijck (66)	7 Joke van de Heiden (79)
10 Frank van Leeuwen (57)	29 Kees Hoeks (53)	8 Jo van Hove
30 Maria Gehoel (60)		13 Andre Gehoel (67)
		25 Piet van Eijck (66)
		27 Henk Janssens (66)

Voorlopig nog geen woensdagavonden in het gildehuis!



We hopen op betere tijden, maar op dit moment hebben we nog geen zicht wanneer we weer bij elkaar kunnen komen.

